

Του **ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ**
g.lykourantzou@realnews.gr

Αυστηρότερες ποινές μετά το ξύλο στη Βουλή

Τα μέτρα που εξετάζει το προεδρείο του Κοινοβουλίου μετά το πρωτοφανές επεισόδιο μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου και του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου

Την αυστηροποίηση των υφισταμένων ποινών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, όπως αυτή που επέδειξε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος σε βάρος του συναδέλφου του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, μελετά ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. «Με ψυχραιμία και στο πλαίσιο του Συντάγματος, αλλά και της λογικής», όπως χαρακτηριστικά είπε στη Realnews στενός συνεργάτης του προέδρου της Βουλής. Όπως είναι γνωστό, ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» γρονθοκόπησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, μετά από λογομαχία που είχαν οι δυο τους.

Η ποινή του αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις στη Βουλή για τέτοιες συμπεριφορές είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί από τις 15 ημέρες, που είναι σήμερα, στις 30. Παράλληλα, μελετάται να είναι μεγαλύτερο το ποσό περικοπής της βουλευτικής αποζημίωσης, αλλά και να υπάρξει περιορισμός των προνομίων. Υψηλόβαθμες κοινοβουλευτικές πηγές επεσήμαναν, ωστόσο, ότι αυτά είναι και τα ανώτατα όρια ποινών με βάση τον Κανονισμό. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Κανονισμός της Βουλής ούτε έκπτωση του βουλευτή από το αξίωμα μπορεί να επιβάλει, ούτε -πολύ περισσότερο- τη διά παντός αποβολή κάποιου από την Ολομέλεια. Το προεδρείο είναι αρνητικό και ως προς την πρόβλεψη στο κείμενο του Κανονισμού ποινών για ξυλοδαρμό ή χειροδικία, καθώς δεν θέλει να «λερώσει» τον Κανονισμό με τέτοιες αναφορές ούτε θέλει να δείξει ότι πρόκειται για κάποιες μορφές κανονικότητας. «Σε κάθε περίπτωση, το ακραίο περιστατικό της περασμένης Τετάρτης μάς έδειξε ότι, ακόμα κι έτσι, το πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα είναι επαρκές και χωρίς αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής», σημείωσε κοινοβουλευτική πηγή.

Περιοριστικοί όροι

Πράγματι, ο πρόεδρος της Βουλής, κάνοντας χρήση όχι μόνο του Κανονισμού, αλλά και των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα, πέτυχε την άμεση σύλληψη του Κ. Φλώρου και την



προσαγωγή του στο αυτόφωρο, για το οποίο δεν ισχύει η βουλευτική ασυλία. Αφού απολογήθηκε στο αυτόφωρο την Πέμπτη, ο ανεξάρτητος βουλευτής αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων τον Β. Γραμμένο. Πέραν τούτου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βου-

λής, ο Κ. Φλώρος αποβλήθηκε από τη Βουλή για 15 ημέρες. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ποινή της 15νθήμερης αποβολής του Κ. Φλώρου από τη Βουλή αφορά την πρόσβαση του τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο και στα περιφερειακά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Κ. Φλώρο διαμνηύθηκε ότι, ακόμα κι αν ήθελε να πάρει τη μοτοσικλέτα του από το υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής, αυτό θα γινόταν μόνο συνοδεία ανδρών της φρουράς.

Ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» εμφανίστηκε μετανιωμένος μετά το αυτόφωρο και δήλωσε πως «εκείνη τη στιγμή, ως γιος και ορμώμενος από το συναίσθημα, θεώρησα πως έπραξα σωστά. Επειδή όμως φέρω και μια πολύ σημαντική ιδιότητα, αυτή του Ελληνα βουλευτή, έπραξα απολύτως λάθος. Δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε χώρους του Κοινοβουλίου. Δεν αποτελεί παράδειγμα για Ελληνα βουλευτή».

Μήνυση

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ως επακόλουθο μιας μήνυσης που είχε καταθέσει ο πατέρας του Κ. Φλώρου πριν από 2,5 χρόνια κατά του Κ. Βελόπουλου για συκοφα-



Η ΠΟΙΝΗ της 15νθήμερης αποβολής του Κ. Φλώρου από τη Βουλή αφορά την πρόσβαση του τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο και στα περιφερειακά

νική δυσφήμιση. Στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Βελόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάτι είπε ο Κ. Φλώρος, του απάντησαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, με τον Β. Γραμμένο να πηγαίνει προς την έξοδο. Ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» ακολούθησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και τον γρονθοκόπησε. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κ. Βελόπουλος ζήτησε από το σώμα την άρση της ασυλίας του γι' αυτή την υπόθεση.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και δημοσιογράφος Β. Γραμμένος, εξερχόμενος από τη ΓΑΔΑ, όπου έδωσε κατάθεση για το βίαιο περιστατικό, δήλωσε ότι οι βουλευτές του κόμματός του δέχθηκαν φραστική επίθεση από τον Κ. Φλώρο και ότι ο ίδιος, για να τον αποφύγει, κινήθηκε προς την έξοδο. Εκεί όμως δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από τον Φλώρο, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, τον έπιασε από τον λαιμό και τον έσυρε στο πάτωμα. Ο Β. Γραμμένος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είπε οτιδήποτε για την οικογένεια του Κ. Φλώρου, όπως υποστηρίζει, προκειμένου να δικαιολογήσει την αντίδρασή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Β. Γραμμένος μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη στο ΓΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στη μύτη.



d.mihalis@realnews.gr

η άποψη
του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ**

Δεν συμβαίνουν μόνο εις Παρισίους

ΟΤΑΝ, ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΟΘΩΝΑ, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέτσος χρησιμοποιούσε τη φράση «συμβαίνουν και εις Παρισίους», για να δικαιολογήσει κάτι περίεργο ή ασυνήθιστο στη χώρα μας, η διπλωματική του εμπειρία στο Παρίσι ήταν αρκετή για να λάβει... παροιμιώδεις διαστάσεις η έκφραση αυτή.

Πλέον δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ούτε ότι καταλαμβάνεται εξαπίνης, ούτε ότι «σοκάρεται» από τα... χαστούκια και τις βιαιοπραγίες στον δημόσιο βίο.

Η πολιτική σκηνή είναι «εικόνα» της κοινωνίας. Όταν επί σειρά ετών έχουμε εξοικειωθεί με τη βία, πρώτα τη λεπτική-προφορική, μετά στις ιδιωτικές στιγμές κι εν συνεχεία στις δημόσιες εκδηλώσεις, πώς μπορεί να ανέμενε κανείς διαφορετική εξέλιξη; Δεν θα είναι υπερβολικό να ισχυριστεί κάποιος ότι «και λίγα έχουμε δει μέχρι στιγμής»...

Μήπως δεν βλέπαμε, σταδιακά, ο πολιτικός (και δημόσιος) λόγος να εκπίπτει και να περιορίζεται πρώτα στους 140 χαρακτήρες του (παλαιού) Twitter κι εν συνεχεία να εξελίσσεται σε τοξικό κήρυγμα μίσους και αποδόμησης; Μήπως δεν βλέπαμε την επικράτηση του ανορθολογισμού και την έξαψη των παθών; Μήπως δεν βλέπαμε τον κοινωνικό δικασμό και τις αδικίες;

Μήπως δεν γινόταν πολιτική εκμετάλλευση γεγονότων, πολιτικών καταστάσεων, κοινωνικών εκρήξεων, ακόμη

και τραγωδιών; Μήπως δεν εξωραϊσθηκαν η πολιτική βία και η δυσανεξία στην αντίθετη άποψη; Μήπως δεν επικράτησε η πολιτική προσέγγιση της πολιτικής; Μήπως δεν υπήρξε συμβιβασμός, που ονομάστηκε «πολιτική ορθότητα», για να προωθηθούν απόψεις δήθεν «αντισυμβατικές»; Μήπως δεν βαφτίστηκαν οι πρώτες ύβρεις «δικαιολογημένη οργή»; Μήπως δεν απέφυγαν κάποιοι την ομόθυμη καταδίκη ξυλοδαρμού πολιτικών προσώπων; Μήπως δεν έγινε αποδεκτή η λογική της «καλής και κακής βίας»; Μήπως δεν προσέκρουσαν σε τοίχο οι διαμαρτυρίες και οι εκκλήσεις πολιτών; Μήπως δεν συναντήθηκαν πάνω και κάτω πλατείες; Μήπως δεν ελέχθη η φράση «τι κακό έχουν οι μολότοφ»; Μήπως δεν υιοθετούν ασμένως κάποιοι δημοσιολογούντες οποιοδήποτε κήρυγμα αντίδρασης, μόνο και μόνο για την τηλεθέαση ή την ακροαματικότητα; Μήπως δεν βλέπαμε τις ανήλικες συμμορίες; Μήπως δεν υπήρχαν κακοποιημένες γυναίκες; Αν όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα τα βλέπαμε, τότε προς τι η έκπληξη; Είναι μόνο η αρχή για το πολιτικό σύστημα: τάσεις μίσους, θα θερίσεις βία. Όπως λέει και ένα άλλο απόφθεγμα (όχι στο Παρίσι!), «όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς». Εκτός αν πάψουν να τροφοδοτούν το τέρας...