

Ελληνικό «μπλόκο» στην Αλβανία, παρά τις πιέσεις

Η απειλή βέτο από την Αθήνα, με αφορμή την υπόθεση Μπελέρη, παγώνει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της γειτονικής χώρας με την Ε.Ε.



Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη στάση της Αθήνας στη Σύνοδο Ε.Ε. - δυτικών Βαλκανίων, που προηγήθηκε της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες

Του **ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ**
p.galiatsatos@realnews.gr

Η απειλή της Αθήνας για βέτο στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, αν δεν υπάρξει πρόοδος στην υπόθεση Μπελέρη, λειτουργεί ήδη ανασταλτικά στην ενταξιακή προοπτική της γειτονικής χώρας. Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, δεν υπήρχε αναφορά στην Αλβανία. Και, παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε η Κομισιόν στην τελευταία έκθεση προόδου της γειτονικής χώρας για σύντομη έναρξη των διαπραγματεύσεων γύρω από την πρώτη ενότητα (cluster) των κεφαλαίων, που αφορά τα βασικά, δηλαδή, μεταξύ άλλων, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τη διαφάνεια, ημερομηνία για να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση δεν έχει οριστεί.

Το τοπίο παραμένει θολό και μετά την επιστολή που έστειλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα Τίρανα, με την οποία καλεί τη γειτονική χώρα σε έναρξη των διαπραγματεύσεων επί της πρώτης ενότητας των ενταξιακών κεφαλαίων. Όπως είναι γνωστό, η Αθήνα μπλόκαρε για μερικές ημέρες αυτήν την επιστολή για να στείλει ένα μήνυμα στα Τίρανα και, όταν συναίνεσε στην αποστολή της, έβαλε έναν αστερίσκο. Σε γραπτή δήλωση που συνοδεύει την επιστολή αναφέρει ότι το ζήτημα της ορκωμοσίας του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας και ότι αυτή συνδέεται με τη στάση που θα επιδείξουν τα Τίρανα στην υπόθεση Μπελέρη. Στην ουσία, χωρίς να το δηλώσει ρητά, η Αθήνα απείλησε με βέτο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν τα Τίρανα δεν διορθώσουν την αδιάλλακτη στάση τους.

Η διαδικασία προβλέπει ότι τα Τίρανα θα παρουσιάσουν στην Ε.Ε. τη διαπραγματευτική τους θέση για την πρώτη ενότητα και ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη διακυβερνητική, που θα αποτελέσει το πλαίσιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος **Ολιβιέ Βαρχέλι**, μάλιστα, που είδε τον **Εντι Ράμα** στο περιθώριο της Συνόδου Ε.Ε. - δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα. Την ίδια ελπίδα εξέφρασε και η πρόεδρος της Κομισιόν **Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν**.

Τίποτε από αυτά, ωστόσο, δεν συμβαίνει. Η διαδικασία για το άνοιγμα των κεφαλαίων δεν έχει ανοίξει και κανείς στις Βρυξέλλες δεν γνωρίζει αν και πότε θα συμβεί αυτό. Η κατάσταση καταγράφεται με ανησυχία από τα αλβανι-



d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη
του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ**

Στη σκιά του Λούθηρου

ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΜΕ την κατάσταση με οπαδική λογική, θα λέγαμε πολύ απλά: «Δεν μας συμπαθούν οι Γερμανοί, είναι παραδοσιακά εναντίον μας»...

Οι πιο... υποψιασμένοι θα έκαναν πιο ρεαλιστική προσέγγιση, βασισμένη στα γεγονότα, και θα μπορούσαν να διαπιστώσουν είτε τη σταθερή πρόθεση της Γερμανίας να προωθήσει και να επιβάλει στην Ε.Ε. τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία -καταργώντας το βέτο-, είτε κάποια σκοτεινά σημεία στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Ομως, την αλήθεια την είπε ο Ολαφ Σολτς, ο οποίος είχε απολύτως δίκιο -μιλώντας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, βεβαίως- όταν έλεγε: «Είναι ο καιρός να δούμε όλοι τη μεγάλη εικόνα».

Και είναι σωστό! Η μεγάλη εικόνα, η οποία δεν έχει ίχνος συναισθηματισμού και ευαισθησίας. Δεν έχει να κάνει με συμπάθεια, αντιπάθεια, πάθη ή μίσση από την πλευρά των Γερμανών προς εμάς. Ιστορικά, ποτέ δεν συμπλεύσαμε σε επίπεδο εθνικού DNA, κάτι που ορίζει τις κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές επιλογές κάθε κοινωνίας και της ηγεσίας της.

Καλώς ή κακώς, η Γερμανία είναι ένα έθνος το οποίο σμιλεύτηκε μέσα από δύο παγκόσμιας διάστασης γεγονότα, που είχαν ιστορικές συνέπειες: την «εξέγερση» του Μαρ-

τίνου Λούθηρου το 1517 κατά του πάπα («Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα»), αλλά και το άχθος του ναζισμού και του αντισιμιτισμού.

Οχι για ψυχολογικούς λόγους -λόγω του ολέθρου που σκόρπισε ο ναζισμός- οι Γερμανοί ορίζονται από την κληρονομιά του Λούθηρου, ο οποίος με τη διδασκαλία του ανύψωσε το πατριωτικό αίσθημά τους, αποκόπτοντας κάθε εξάρτηση από την κυρίαρχη -τότε- Ρώμη.

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα: η προσήλωση στον λουθηρικό προτεσταντισμό που δεν επιτρέπει την «οκνηρία», αλλά την εργασιακή προσήλωση, προωθεί την περιοριστική πολιτική έναντι της χαλάρωσης, την αυστηρότητα και τη συνέπεια έναντι της ελεύθερης επιλογής κ.λπ.

«Και τι μας νοιάζουν όλα αυτά;», θα αναρωτηθεί κάποιος. Κι όμως, μπορεί η Αλβανία να είναι ένα παράδειγμα «προόδου» στη γερμανική προτεσταντική λογική. Από την άλλη έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη εικόνα: έστω και αδύναμος πολιτικά και οικονομικά, ο Σολτς επιδιώκει να εγκαθιδρύσει τη «γερμανική» λογική: την κατάργηση της ομοφωνίας. Με ξεκάθαρες πλέον τις διαφορετικές αξίες και προσεγγίσεις Βορρά-Νότου, για να επιτευχθούν οικονομικές συγκλίσεις χάνεται χρόνος. Και σύμφωνα με τον προτεσταντισμό, ο χρόνος είναι χρήμα...