

Στον **ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ**
j.tsakiris@realnews.gr

Ευθεία άρνηση αποδοχής του αποτελέσματος των εσωκομματικών εκλογών και ταυτόχρονα προσπάθεια να προκληθεί η μέγιστη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανακοινωθούν η αποχώρηση και η ίδρυση νέου κόμματος, καταλογίζει στα στελέχη της «Ομπρέλας» που αντιδρούν ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. **Γιώργος Τσίπρας**, ο οποίος τα παροτρύνει να φύγουν από το κόμμα: «Ας χωρίσουν οι δρόμοι μας και καλή τύχη», λέει χαρακτηριστικά.

■ **Η Κουμουνδούρου απέδωσε την κλιμάκωση της αντιπολίτευσης εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη στην προετοιμασία νέου κόμματος. Έχετε τέτοιες ενδείξεις πέρα από τη δήλωση Βίτσα, που, από ό,τι φαίνεται, ενόχλησε και την «Ομπρέλα»;**

Δεν είναι μόνο η δήλωση του Δημήτρη Βίτσα, που προανήγγειλε μέχρι και ονομασία του νέου κόμματος. Κείμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αποδίδεται στην «Ομπρέλα», δεν έχει διαψευστεί και δηλώνει ότι «δεν θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά στο ίδιο κόμμα». Άλλο κείμενο που υπογράφεται από μέλη στην Κρήτη, ανάμεσά τους και οι Ανδρέας Ξανθός και Γιώργος Σταθάκης, αναφέρει ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, μέσα ή και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ». Είναι σαφές ότι το ζήτημα τίθεται ως εξής: ή φεύγει ο Στέφανος Κασσελάκης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή φεύγουμε εμείς. Και μέχρι τότε δυναμιτίζουμε τα πράγματα όπως μπορεί ο καθένας. Αν ήταν άλλες οι προθέσεις, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το έχουν δείξει-διευκρινίσει. Αλλά επιδιώκουν ακριβώς αυτό: ή αυτός ή εμείς.

■ **Είχατε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες για υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείτε πως είστε στο ίδιο έργο θεατές;**

Οχι. Το έργο που εξελίσσεται πλέον μπροστά μας είναι πολύ χειρότερο. Έχουμε ευθεία άρνηση αποδοχής του αποτελέσματος των εσωκομματικών εκλογών και ταυτόχρονα την ανοικτή προσπάθεια να προκληθεί η μέγιστη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ από ορισμένα στελέχη, πριν ανακοινωθούν η αποχώρηση και η ίδρυση νέου κόμματος. Πρόκειται για ξεκάθαρη πολιτική επιδίωξη, που πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά και δημοκρατικά. Θα ήταν παράλογο να συνεχίζουμε να λειτουργούμε στο ίδιο κόμμα με στελέχη και μέλη που προαναγγέλλουν την ίδρυση άλλου κόμματος ή που διακηρύττουν πως είναι αδύνατη η συνύπαρξή μας. Δεν υπάρχει έδαφος συζήτησης με τέτοιες τοποθετήσεις. Θα ήμασταν υπόλογοι απέναντι στους 150.000 που συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, και φέτος και το 2022, όπως και στην πλειοψηφία των ενεργών μελών που αγανακτεί με τη στοχευμένη απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και την περιφρόνηση του αποτελέσματος των εσωκομματικών εκλογών.

■ **Όλα δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια προς τη διάσπαση. Ακούγεται έντονα πως η «Ομπρέλα» θα αποχωρήσει στην Κεντρική Επιτροπή. Θεωρείτε πως το να χωρίσουν πια οι δρόμοι σας είναι αναπόφευκτο;**

Να χωρίσουν οι δρόμοι μας με ορισμένα στελέχη δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο εί-



Γιώργος Τσίπρας
Διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«As χωρίσουν οι δρόμοι μας και καλή τύχη»

«Η συμπεριφορά ορισμένων στελεχών, που κάνουν στα κανάλια αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην κυβέρνηση, με τον πλέον ακραίο, απαράδεκτο τρόπο, μας έφτασε μέχρι τις παραπομπές»

ναί να ξαναβρεί ο ΣΥΡΙΖΑ την περπατησιά του μετά τη συντριπτική ήττα στις βουλευτικές εκλογές, να αρθρώσει έναν ουσιαστικό λόγο και να χαράξει πολιτικές που θα ξανακερδίσουν τα μεγάλα ακροατήρια των προοδευτικών πολιτών και των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, να ξανδώσει προοπτική, να ασκήσει μαχητική αντιπολίτευση απέναντι σε μια κακή κυβέρνηση και να επανέλθει σε τροχιά εξουσίας. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να εμποδίσει η τωρινή ανώμαλη κατάσταση. Οτι υπάρχουν σύντροφοι και ομάδες εντός του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τους πολυαπασχολούσε αυτή η προοπτική και ανάγκη ως προτεραιότητα ήταν γνωστό. Αλλωστε, η κριτική τους σήμερα δεν μένει στο τώρα, αλλά κατευθύνεται κυρίως ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα και στη δική του περίοδο ηγεσίας, επιτίθενται στη διεύρυνση και κοινωνική γείωση του ΣΥΡΙΖΑ που οι ίδιοι εμπόδισαν, επιτίθενται στις αναφορές σε επιχειρηματικότητα, λες και μπορεί να υπάρξει «εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο» χωρίς επιχειρήσεις και παραγωγικό σχέδιο, επιτίθενται στην αναφορά ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει και συσπειρώνει όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική Αριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο», δεν θέλουν ούτε να ακούν για Κέντρο, επιτίθενται στην εκλογή ηγεσίας από

τον λαό, αλλά αυτό δεν τους απασχολούσε καθόλου όταν ήταν ακόμη τέσσερις οι υποψήφιοι κ.λπ. Προξενεί, δε, εξαιρετική εντύπωση ότι δεν υπάρχει η παραμικρή κριτική σε πολιτικές που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ή θέσεις που πήραν στελέχη αυτής της πτέρυγας την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, που μόνο αριστερές δεν τις λες. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με απόψεις που ήταν μειοψηφικές ήδη στην προηγούμενη περίοδο, επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα, που, αντί να λάβουν το μήνυμα εσωκομματικών εκλογών για την ανάγκη μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιθυμούσαν, απαιτούν εκβιαστικά να γίνουν αυτές οι μειοψηφικές απόψεις η νέα «ταυτότητα» του ΣΥΡΙΖΑ, παρά και ενάντια στην εκλογή Κασσελάκη. Κάπου υπάρχει ένα όριο... Μετά την εκλογή Κασσελάκη, υπήρχαν η δυνατότητα και η διάθεση να γίνει συζήτηση όλων των διαφορετικών απόψεων σε συνελεύσεις και στα όργανα και τώρα και στην πορεία έως το Συνέδριο, με συνθέσεις και πλειοψηφίες-μειοψηφίες. Αυτό θα ήταν η δημοκρατική διαδικασία. Επιδείχθηκε επίσης από τον νέο πρόεδρο κάθε διάθεση ενότητας και ανάληψης έργου από όλα τα στελέχη. Αντί για αυτό, επιλέχθηκε από μια μειοψηφία η λευκή απεργία, ξεκινά ολομέτωπη επίθεση στον νέο πρόεδρο, που δεν έχει κλείσει ούτε έναν μήνα, και γίνεται κεντρικό κριτήριο το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα υιοθετήσει τη δική τους «ταυτότητα». Οχι το ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς στέκεται ή πρέπει να σταθεί στο ένα ή στο άλλο φλέγον ζήτημα για την κοινωνία και απέναντι στην κυβερνητική πολιτική ή στα διάφορα στρατηγικά ζητήματα, αλλά η δική τους «ταυτότητα» που δεν εκφράζει ούτε την πλειοψηφία των μελών ούτε, πολύ περισσότερο, το ακροατήριο των δυνητικών ψηφοφόρων, που έδειξαν ξεκάθαρα στις βουλευτικές εκλογές ότι δεν επιθυμούν αυτή την «ταυτότητα». Μέχρι χθες οι δρόμοι μας με τέτοιες αντιλήψεις δεν είχαν χωρίσει, συνυπήραμε. Με τον αντικαταστατικό και αυτοκαταστροφικό για τον ΣΥΡΙΖΑ τρόπο που θέτουν πλέον τα ζητήματα, αυτό δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, ας χωρίσουν οι δρόμοι μας και καλή τύχη...

■ **Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εκτός κόμματος μέσα σε μία εβδομάδα τέσσερα ιστορικά στελέχη, παραπέμποντάς τα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι στις προθέσεις του να δείξει την πόρτα της εξόδου και σε άλλα στελέχη μέχρι το Συνέδριο; Επιχειρεί τελικό ξεκαθάρισμα πριν από αυτό;**

Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ξεκαθαρίσματος. Υπήρξε το ακριβώς αντίθετο, επιδίωξη για αξιοποίηση όλων και επιδίωξη ενότητας. Η συμπεριφορά ορισμένων στελεχών, που κάνουν στα κανάλια αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην κυβέρνηση, με τον πλέον ακραίο, απαράδεκτο τρόπο, μας έφτασε μέχρι τις παραπομπές.

■ **Υπήρξαν στελέχη αυτές τις ημέρες που ευχόθηκαν δημόσια να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μια τέτοια κίνηση; Και πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα «σιωπή» του πρώην πρωθυπουργού;**

Δεν είναι ακριβές ότι ζητούν παρέμβαση «για να ηρεμήσει τα πνεύματα». Ζητούν παρέμβαση εναντίον του νεοεκλεγέντος Στέφανου Κασσελάκη, όπως και προεκλογικά του ζητούσαν να διαχωρίσει τη θέση του ειδικά από τον υποψήφιο Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ο πρώην πρόεδρος κρατούσε μια υποδειγματικά ουδέτερη στάση. Το ζήτημα θέτουν ειδικότερα στελέχη που μάλλον είχαν ανακουφιστεί από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό το λέει όλα.