

## Περίεργες μεθοδεύσεις

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ



πραγματεύσεις αν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα για κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων), ενώ συνιστά μια έμμεση αναγνώριση της κυριαρχίας των Τουρκοκυπρίων, που θα πρέπει να εκπροσωπηθούν ισότιμα στις επιτροπές που θα αποφασίζουν για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Εξ ου και η Λευκωσία έσπευσε να απορρίψει την πρόταση Φιντάν ως παγίδα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Τουρκία φαίνεται ότι θα επιμένει στο θέμα αυτό, αφού αυτό που την ενδιαφέρει πρωτίστως στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι να συμφωνήσει με το Ισ-

Τούρκοι αξιωματούχοι ανοίγουν για ακόμα μία φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και μιλούν για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Κύπρο

# Υποπτη ατζέντα από τον Ερντογάν

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ  
p.galiatsatos@realnews.gr

Λίγες μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός πολιτικός διάλογος, η Αγκυρα εμφανίζεται να προωθεί μια ύποπτη ατζέντα, επαναφέροντας με περίεργες μεθοδεύσεις το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στο προσκήνιο. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιχειρήσει μια «ντρίμπλα» στο Κυπριακό, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στην Τουρκία, τα κατεχόμενα και την Κύπρο, στα πρότυπα της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Την περασμένη Τρίτη, σε δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Yeni Safak» αναφερόταν ότι «η Ελλάδα σταμάτησε να εξορμίζει τα νησιά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» στη Νέα Υόρκη και ότι θα υπάρξουν και άλλες «θετικές εξελίξεις» έως τη συνεδρίαση της διακυβερνητικής τον Δεκέμβριο. Με δεδομένο ότι η εν λόγω εφημερίδα αποτελεί άτυπο όργανο του κυβερνώντος κόμματος και πως, ό,τι γράφεται τελεί υπό κυβερνητική έγκριση, διπλωματικές πηγές στην Αθήνα προβληματίζονταν ως προς τα κίνητρα του δημοσιεύματος και εκτιμούσαν ότι αυτός ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραμείνει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στην επικαιρότητα και, ενδεχομένως, να τεθεί και στον πολιτικό διάλογο από την τουρκική πλευρά. Στην Αθήνα κυβερνητικές πηγές διέψευδαν ως ανυπόστατο το περιεχόμενο του άρθρου της «Yeni Safak». Για το θέμα τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και απέρριψε τις αιτιάσεις της εφημερίδας ως «fake news». Ο υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιριδής, πάντως, το χαρακτήρισε «προβοκάτσια», υπαινικσόμενος ότι σκόπιμα ετέθη από την τουρκική πλευρά, για να υπάρξει ελληνική αντίδραση και να ανοίξει διάλογος. Το ότι η Τουρκία επιθυμεί να επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο το γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι Τούρκοι διπλωμάτες στις

Ποια είναι τα θέματα που επιδιώκει να βάλει στο τραπέζι η Αγκυρα, την ώρα που ξεκινά και πάλι ο διάλογος με την Αθήνα

ΗΠΑ χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το ότι η τουρκική πλευρά έχει σταματήσει τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις και, όπως λένε στους Αμερικανούς συνομιλητές τους, «άρα, δεν υπάρχει λόγος τα νησιά να είναι εξοπλισμένα».

Εξίσου περίεργη και μεθοδευμένη, έτσι ώστε να «αρέσει» στους Αμερικανούς, ήταν η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χ. Φιντάν, μετά τη συνάντησή του με τον «υπουργό Εξωτερικών» του ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Ο Τούρκος υπουργός πρότεινε, ανεξαρτήτως των διαπραγματεύσεων για τη λύση, να αξιοποιήσουν και οι δύο πλευρές ισότιμα τις δυνατότητες των ενεργειακών πηγών. «Αυτό είναι εφικτό. Υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα στον κόσμο. Ενα τέτοιο παράδειγμα -και το αναφέρω επειδή είναι στην ανατολική Μεσόγειο- είναι αυτό της συμφωνίας Ισραήλ - Λιβάνου. Γιατί να μην υπάρχει μια παρόμοια συμφωνία στην ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο;», αναρωτήθηκε ο Χ. Φιντάν.

Η πρόταση αυτή σίγουρα βρίσκει ευχόκωα ώτα στις ΗΠΑ (που μεσολάβησαν στη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου) και επιτυγχάνει -αν υιοθετηθεί- να αναστείλει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στο απώτερο μέλλον (κάτι που οι Τούρκοι επιθυμούν, αφού δεν θέλουν να δεχθούν δια-

ράφι για τη μεταφορά του ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Το θέμα φαίνεται ότι συζητήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση του Ερντογάν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη και στις αρχές του μήνα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαράλάν Μπαϊράκτάρ ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τον Νοέμβριο το Ισραήλ για να συζητήσει το θέμα αυτό. Για να ποντιστεί, ωστόσο, ο αγωγός που οραματίζονται οι Τούρκοι για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, αποτελεί προϋπόθεση η επίλυση του θέματος του καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα σε Κύπρο και Τουρκία, εξ ου και η πρόταση Φιντάν για μια συμφωνία στα πρότυπα Ισραήλ και Λιβάνου. Υπενθυμίζεται πως ούτε ο Λίβανος έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εμμονή της Τουρκίας σε προκλητικές μεθοδεύσεις και στη λογική των δύο κρατών στην Κύπρο δυσκολεύει και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αφού η Αθήνα δεν εξαιρεί το Κυπριακό από αυτόν τον διάλογο και πιέζει την Τουρκία να συναινέσει σε λύση. Το θέμα, μάλιστα, ετέθη στον Ερντογάν και στη Νέα Υόρκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη  
του ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΜΙΧΑΛΕΛΗ

## Το πιστόλι στο τραπέζι

«Ο ΛΥΚΟΣ κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μηδέ τη γνώμη άλλαξε, μηδέ την κεφαλή του». «Ο λύκος την τρίχα αλλάζει, το χούι δεν αλλάζει». «Ο λύκος κι αν εγέρασε δεν άλλαξε η προβιά του».

Οι παροιμίες για τον «αμετανόητο λύκο» είναι πολλές στη λαϊκή θυμοσοφία. Και στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών, η παρομοίωση με τον «λύκο» δεν είναι ούτε λόγω «Γκριζων Λύκων» και Ντεβλέτ Μπαχτσελί, του μόνιμου κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, αλλά ούτε και για να ικανοποιήσει το θυμικό των πατριδοκάπηλων, που θεωρούν τους γείτονες αφιονισμένους λύκους...

Η παρομοίωση γίνεται για να αναδειχθεί η ουσία του προβλήματος: η σταθερότητα των απόψεων -η μη αλλαγή θέσεων της Τουρκίας- η «προβιά» που δεν αλλάζει.

Δεν ξέρω, αν, πόσους και ποιους βολεύει να χαρακτηρίζουν «πρόκληση» και «παραλήρημα» κ.λπ. τις δηλώσεις του Μπαχτσελί περί «κυπριακού κράτους». Ίσως τους ίδιους που κατά καιρούς παρουσίαζαν ως δήθεν απομονωμένο τον Ερντογάν. Είναι ό,τι πιο εύκολο να αφορίζεις δηλώσεις. Ικανοποιείς το θυμικό πλατιών λαϊκών μαζών. Η ιστορικά λάθος -ή βιαστική- ανάγνωση της τουρκικής στρατηγικής από κάποιους εντός συνόρων και η εγκλη-

ματική τακτική της εκμετάλλευσης εθνικών και αμυντικών μας θεμάτων στον δημόσιο διάλογο αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται η εσφαλμένη στάση της ελληνικής κοινής γνώμης.

Μέχρι στιγμής, όντως υπάρχει κλίμα νηνεμίας στα ελληνοτουρκικά. Όμως, όχι γιατί έκαναν πίσω οι Τούρκοι, αλλά γιατί σταμάτησαν να προκαλούν. Και αν κάποιος θεωρούσε ότι ο περιορισμός των παραβιάσεων είναι τρανή επιτυχία, καλό θα ήταν να βάλουν πιο ψηλά τον πήχυ των εθνικών προσδοκιών.

Η εκτόνωση και η ικανοποίηση της τουρκικής κοινής γνώμης με τις δηλώσεις Μπαχτσελί είναι ο καπνός. Η «φωτιά» που μένει και καίει είναι, για παράδειγμα, το casus belli.

Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες. Και πάνω στο τραπέζι παραμένει η απειλή του πολέμου, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα.

Η Ελλάδα έχει κάνει πολλές κινήσεις. Η Τουρκία καμία. Η Ελλάδα έχει -και πολύ καλώς- την πρόθεση να συζητήσει, αλλά και να υποκριθεί ότι η Τουρκία είναι στον δρόμο της σύνεσης. Όμως δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο πιστόλι που είναι στο τραπέζι...