

Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς... ομπρέλα!

Όλοι «ποντάρουν» πλέον στη διάσπαση. Ηγεσία και εσωκομματική αντιπολίτευση ετοιμάζονται για τη μπτέρα των μαχών στην Κεντρική Επιτροπή

Του **ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ**
p.galiatsatos@realnews.gr

Στην εισήγησή του στο Εκτελεστικό Γραφείο, που συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης, ο **Στέφανος Κασσελάκης** εμφανίστηκε ενωτικός. Δήλωσε πως δεν «παίρνει ευχαρίστηση από τη διαμάχη» και υποσχέθηκε «να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενότητα». Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ότι θα πάρει πίσω τις διαγραφές, όπως του ζήτησε ο **Ευκλείδης Τσακαλώτος** σε συνάντηση που είχαν πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του οργάνου. Και από τη στιγμή που οι διαγραφές πάρουν τον δρόμο τους και, όπως όλα δείχνουν, θα συζητηθούν στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει στις 11 και 12 Νοεμβρίου, η διάσπαση του κόμματος όχι μόνο βρίσκεται προ των πυλών, αλλά και τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα δείχνουν να την επιδιώκουν, να «ποντάρουν» σε αυτήν.

Τις ακρότητες που αντάλλαξαν ένθεν κακείθεν τα στελέχη του κόμματος την περασμένη εβδομάδα ακολούθησαν οι διαγραφές και μια σειρά από εκατέρωθεν «πολεμικές» ανακοινώσεις. Την Τετάρτη κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζαν τους αντιφρονούντες, που συνέχισαν τις επιθέσεις από τα ΜΜΕ, ως «συστημικούς πυλώνες που λειτουργούν ως πρόθυμοι σπόνσορες ενός πρωτοφανούς αγώνα να πλήξουν την επανάκαμψη της Αριστεράς και τη νικηφόρο πορεία της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα». Με αφορμή τις δηλώσεις του **Δημήτρη Βίτσα**, που

ανέπτυξε δημοσίως τους συλλογισμούς του για το όνομα του νέου κόμματος (Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά - ΑΟΡΑ), πηγές της Κουμουνδούρου κατήγγειλαν «σχέδιο δημιουργίας νέου κόμματος», στο οποίο ενέτασαν την κλιμάκωση της κριτικής απέναντι στον Στ. Κασσελάκη. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τάχθηκαν δημοσίως υπέρ του «να φύγουν όσοι θέλουν να φύγουν», όπως είπε ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας **Γιώργος Τσίπρας**. Από την άλλη πλευρά, οι υπό διαγραφή και όχι μόνο ανέβασαν στα ύψη το θερμόμετρο. Ο **Νίκος Φίλης** δήλωσε ότι ο Στ. Κασσελάκης βρίσκεται σε αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από εξωπολιτικούς παράγοντες και ο **Πάνος Σκουρλέτης** χαρακτήρισε «κατάντια» το ότι πήρε το κόμμα ο Στ. Κασσελάκης. Την Τρίτη, μάλιστα, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο κείμενο 117 στελεχών της αριστερής πτέρυγας, που ανακοινώνουν ότι ήδη συζητούν «για την ανασυγκρότηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής και ριζοσπαστικής Αριστεράς». Όπως αναφέρει το κείμενο, «οι υπογράφουσες και υπογράφοντες, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, μέσα ή και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., για την Αριστερά που έχει ανάγκη η κοινωνία».

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα κριθεί στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Νοεμβρίου, όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις Κασσελάκη για διαγραφή και, κυρίως, θα μετρηθούν οι δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Αν και τρεις από τους υπό διαγραφή (Π. Σκουρλέτης, Ν. Φίλης, **Στέφανος Τζουμάκας**) ανήκουν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και ζη-



Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κασσελάκης εμφανίστηκε ενωτικός. Δήλωσε πως δεν «παίρνει ευχαρίστηση από τη διαμάχη» και υποσχέθηκε «να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενότητα»

τούν εκείνη να γνωμοδοτήσει για την περίπτωση τους, ο Στ. Κασσελάκης και η ηγετική ομάδα, που γνωρίζουν ότι δεν ελέγχουν αυτό το όργανο, θεωρούν πλέον ενδεχόμενο και σύμφωνα με το καταστατικό η γνωμοδότηση να δοθεί από την Κεντρική Επιτροπή, στην οποία θεωρούν ότι έχουν πλειοψηφία. Στην ατζέντα του οργάνου προστίθεται δηλαδή και αυτό το πολύ δύσκολο θέμα και θεωρείται ότι η συνεδρίαση θα είναι εκρηκτική, ενώ και οι υπό διαγραφή που θα μιλήσουν προσέρχονται με διάθεση να το κάνουν... Κούγκι. Πάντως, δεν τρέφουν αυταπάτες. Κορυφαίο στέλεχος της «Ομπρέλας» εκτιμώσε σε συνομιλία με τη **Realnews** ότι ο νέος πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική του ομάδα θα καταφέρουν να ελέγξουν την Κεντρική Επιτροπή και η γνωμοδότηση για τις διαγραφές θα είναι θετική.

Όπως εκτιμούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στ. Κασσελάκης δείχνει αποφασισμένος να ωθήσει εκτός κόμματος όσους τον αμφισβητούν και αρνούνται να αποδεχθούν τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές. Και για να ελέγξει το κόμμα πιο εύκολα, αλλά και για να μπορεί να χρεώσει την ευθύνη για τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εσωστρέφεια που προκαλεί η κριτική της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και κυρίως της «Ομπρέλας», στην οποία ανήκουν οι Ν. Φίλης, Π. Σκουρλέτης και Δ. Βίτσας. Στον Ευκλ. Τσακαλώτο αλλά και στο Εκτελεστικό Γραφείο κατέστησε σαφές ότι «θέλει πειθαρχία στο κόμ-



η άποψη

του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ***

*Διευθύνοντας
συμβούλου
της MRB Hellas

Απαιτείται σοβαρότερη προσέγγιση

ΤΕΛΙΚΑ, η Αριστερά περιγράφει περισσότερο από κάθε άλλο χώρο τους Homo Sapiens αυτής της χερσονήσου που λέγεται Ελλάδα. Ενθουσιάζονται εύκολα, απογοητεύονται εύκολα, θυμώνουν εύκολα, τα σπάνε εύκολα, συμπεραίνουν εύκολα, αλληλομαχαιρώνονται εύκολα με μεγάλη ευκολία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γεμίσει «πύργους» και «πυργίσκους»: Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Εφρ Αχτσιόγλου, Νίκος Φίλης, Παύλος Πολάκης, Αλέξης Χαρίσις, Χρήστος Σπύρτζης, Νίκος Παππάς, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Βίτσας κ.λπ., κ.λπ. (η σειρά είναι τυχαία), με υπέρ ρόλους, ρόλους και μικρούς ρόλους. Καβγάδες ιδεολογικοί, επικοινωνιακοί και ισχύος, που δύσκολα αναγνωρίζει κανείς μέσα σε αυτούς το καλό των πολιτών. Ποιος ασχολείται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια,

την οικονομία, τις φυσικές καταστροφές, την υγεία, την ανεργία, το μεταναστευτικό κ.λπ.; Κανείς, είναι η απάντηση. Η δικαιολογία βεβαίως είναι «μα, ετοιμαζόμαστε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά». Δυστυχώς, αυτό τελικά είναι μια αστεία δικαιολογία. Ο αρχηγός τελικά δεν μιλάει πολιτικά, ενιαίο αφήγημα μετά την ήττα δεν υπάρχει, το Συνέδριο θα γίνει (αν γίνει) λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, με ποια όπλα θα ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με τον απλό πολίτη; Οι ίδιοι ευλόγησαν τη «δημοκρατική» διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου, τώρα γιατί κλαίει πάνω από το χυμένο γάλα; Πάντα φταίει ένας εξωγενής «δράκος» για ό,τι περίεργο συμβαίνει στον χώρο αυτό. Και εντέλει ο Έλληνας έχει μείνει με το ένα «πόδι», μιας και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ -ακόμα και μαζί- θα κάνουν, δεν θα κάνουν ένα ολόκληρο κόμμα σε λίγο καιρό. Απαιτείται σοβαρότερη προσέγγιση.