

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για ειρήνευση»

Του **ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ**
Αποστολή στο νότιο Ισραήλ

«**Δ**εν υπάρχει καμία περίπτωση προς το παρόν για ειρήνευση. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όταν η Χαμάς το μόνο που κάνει είναι να δολοφονεί, να βιάζει, να σκοτώνει κόσμο. Προς το παρόν, είμαστε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Χαμάς».

Με αυτές τις δηλώσεις στη *Realnews*, ο **Εμάνουελ Νασόν**, γενικός διευθυντής Διεθνούς Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, έδωσε το στίγμα της πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου.

Τον συναντήσαμε στη Σντερότ, την πόλη-φάντασμα που βρίσκεται μόλις 840 μέτρα από τη Γάζα και έχει εκκνωθεί από τους κατοίκους της.

Αναπόφευκτα, η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους περίπου 220 ομήρους και την έμφαση που δόθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας για την απελευθέρωση 50 εξ αυτών που έχουν διπλή υπηκοότητα.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε διακρίσεις στους ομήρους. Υπάρχει δουλειά που γίνεται από την κυβέρνηση, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε να κάνουμε καμία επιπλέον δήλωση», ανέφερε.

Με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού **Κυριάκου Μητσοτάκη** την περασμένη Τρίτη έκανε λόγο για την αλληλεγγύη της Ελλάδας ως μέρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι δεδομένη η διεθνής αλληλεγγύη και η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός φίλος και σύμμα-

Ο διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ δηλώνει στην «*R*» πως ο πόλεμος με τη Χαμάς είναι ολοκληρωτικός



Ο **Εμάνουελ Νασόν**

χος του Ισραήλ. Αυτό που πρέπει να καταλάβει η κοινή γνώμη είναι ότι είναι ένας πόλεμος με ταξί του φωτός και του σκότους», επεσήμανε ο κ. Νασόν.

Ανψυχία για γενίκευση

Ολόκληρος ο πλανήτης -και ιδιαίτερα η Δύση- παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Η συνάντηση των ηγετών της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και της Ισλαμικής Τζιχάντ προσέθεσε ακόμη ένα λιθαράκι ανψυχίας για

γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την εβδομάδα που πέρασε ήταν καθημερινά τα επεισόδια με αντιαρματικές ρουκέτες, πυραύλους και πυροβολισμούς τόσο στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο όσο και στη Δυτική Οχθη.

Οι ΗΠΑ στέλνουν εσπευσμένα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βελπνεκούς, που θα αναπτυχθούν στις χώρες του Κόλπου. Η ανψυχία γενίκευσης του πολέμου, με το Ιράν ως υποκινητή της αστάθειας, ολοένα και μεγαλώνει.



d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη
του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ**

Οι «αναλώσιμοι»

ΟΤΑΝ ΤΟ 2010 ο Σιλβέστερ Σταλόνε σκηνοθετούσε τους «Αναλώσιμους» και μάζευε όλα τα μεγάλα ονόματα ηθοποιών της περιπέτειας, ενδεχομένως να μην υπολόγιζε την επιτυχία που θα γνώριζε το γκεχέρνιμά του και θα κυκλοφορούσε επί σειρά ετών και μέχρι σήμερα σε τέσσερις συνέχειες.

Σίγουρα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η πραγματικότητα θα ξεπερνούσε τη σεναριογραφική και σκηνοθετική φαντασία. Και οι «Αναλώσιμοι» από την κινηματογραφική σκηνή θα πρωταγωνιστούσαν στη ζωή. Πλέον, όχι ως κορυφαίοι ηθοποιοί, αλλά ως αυτό που λέει το όνομά τους: αναλώσιμοι, θλιβεροί κομπάρσοι της καθημερινότητας, απλοί αριθμοί. Που μάλλον κανέναν δεν συγκινούν, καθώς το δράμα τους δεν κόβει εισιτήρια. Τώρα πια οι αναλώσιμοι δεν είναι κινηματογραφική περιπέτεια, αλλά καθημερινό παγκόσμιο δράμα.

Και αυτοί οι αναλώσιμοι είναι και ατελείωτοι: μια μηχανή παραγωγής «εύκολων» στόχων και ευκολότερων συναισθημάτων.

Μέχρι τώρα, πέραν του ότι οι πόλεμοι είχαν τους κανόνες τους, ξέραμε ότι είχαν ως ύψιστο αγαθό τον «άνθρωπο», την ανθρώπινη ζωή. Τώρα αυτή έχει γίνει πολεμοφό-

διο, αναλώσιμο υλικό πολέμου. Οι απώλειες φαίνεται ότι όχι μόνο δεν απασχολούν τους πρωταγωνιστές των παρασκηνίων, αλλά μάλλον αποτελούν όπλο επιβίωσης των ίδιων, διαιώνισης των άνομων και φρικαλέων στόχων τους και πρώτη γραμμή άμυνας: δηλαδή τη γραμμή που είναι προορισμένη για να θυσιαστεί.

Οι ιστορικοί θα πρέπει να μας το επιβεβαιώσουν, αλλά ελάχιστες -αν υπάρχουν κάποιες- στιγμές στην παγκόσμια Ιστορία οι ανθρώπινες ζωές είχαν τόσο μικρή αξία και τόσο μεγάλη «κατανάλωση».

Δεν είναι η φρίκη το τελευταίο εικοσαήμερο στη Μέση Ανατολή. Αλλωστε, είναι μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών που πλέον το αίμα ρέει ακατάσχετα. Είναι και η εισβολή στην Ουκρανία. Είναι και κάτι το ίδιο σοβαρό: οι ανοιχτές απειλές του Ισλαμικού Κράτους για πόνο και θύματα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του κόσμου...

Πολλές χώρες, και η Ελλάδα ανάμεσά τους, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στη διαμόρφωση των ισορροπιών που θα προκύψουν από τις νέες συγκυρίες. Ομως, πέρα από τη γεωπολιτική ισορροπία, ποιος μπορεί να ανατρέψει την απάνθρωπη ανισορροπία; Διότι πλέον δεν ξέρεις πού και πότε θα εκδηλωθεί με ακόμη πιο βίαιο τρόπο...

Ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Ισραήλ και αυτό φαίνεται και από τους πάνω από χίλιους δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή.

Εγχειρίδια τρόμου

Τρία ντοκουμέντα από τη δράση των τρομοκρατών της Χαμάς εντόπισαν και έδωσαν στη δημοσιότητα τα στελέχη του ισραηλινού στρατού (IDF), αποκαλύπτοντας το οργανωμένο σχέδιο που οδήγησε στο μακελειό, μετά το οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Οποιοι έφεραν όμηρο, δικαιούταν επιχορήγηση: ένα διαμέρισμα και 10.000 δολάρια» ομολόγησαν, όσον αφορά τα κίνητρα που δόθηκαν από την ηγεσία της Χαμάς, έξι τρομοκράτες της οργάνωσης που συνελήφθησαν και περιέγραψαν λεπτομερώς όσα φρικαστικά διέπραξαν κατά τη σφαγή στο κιμπούτς του Κφαρ Αζά και στις κοντινές περιοχές.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τον IDF απεικονίζει χειρόγραφο σημείωμα με οδηγίες προς τον τρομοκράτη της Χαμάς: «Να ξέρετε ότι αυτός ο εχθρός σας είναι μια ασθένεια που δεν έχει θεραπεία, παρά μόνο τον αποκεφαλισμό και την εξαγωγή καρδιάς και συκωτιών».

Δύο εγχειρίδια με οδηγίες που βρέθηκαν στα πτώματα των μελών της Χαμάς, μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, περιγράφουν λεπτομερώς τους διακριτούς ρόλους που είχαν οι ομάδες που πήραν μέρος στο μακελειό.

Στο πρώτο περιλαμβάνονται τα επιθετικά σχέδια. Μεταξύ άλλων, σημειωνόταν πως τα μέλη της 1ης Ταξιαρχίας θα επιτεθούν στο κιμπούτς του Σαάντ και θα σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους, ενώ ταυτόχρονα θα πάρουν τον έλεγχο του δρόμου «232».

Είχαν χαρτογραφημένες όλες τις πύλες και τα