

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗ  
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ  
p.galiatsatos@realnews.gr

**Ε**να ντόμινο στη Μέση Ανατολή είναι πιθανόν να πυροδοτήσει η επικείμενη και αναμενόμενη χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών στη Γάζα. Το ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης του πολέμου με εμπλοκή νέων παικτών, όπως είναι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και οι δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους που βρίσκονται στη Συρία, είναι πολύ πιθανό και υπάρχει κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, ακόμα και με εμπλοκή του Ιράν. Αυτή η δυσσίωση προοπτική έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις αραβικές χώρες, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, αλλά και στην Αθήνα, αφού θεωρείται ότι θα προκαλέσει διόγκωση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η ανησυχία αυτή κυριαρχεί στις συζητήσεις που γίνονται όλες αυτές τις ημέρες ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες και εκείνους του αραβικού κόσμου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατυπώθηκε και κατά την επικοινωνία που είχαν οι ηγέτες της Δύσης την τελευταία εβδομάδα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που, παρά την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ, έσπευσαν να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση από τους Ισραηλινούς, όταν ξεκινήσει η χερσαία επέμβαση στη Γάζα, ώστε να μην υπάρξουν εικόνες και ειδήσεις που θα προκαλέσουν μια έντονη αντίδραση των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής και θα υποχρεώσουν τους εμπλεκόμενους να παρέμβουν. Ολοι άλλωστε είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την έκρηξη οργής στον αραβικό και στον μουσουλμανικό κόσμο από την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, χωρίς μάλιστα να έχει αποδειχθεί ότι αυτή εκδηλώθηκε από Ισραηλινούς. Το άμεσο αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να καταστρέψει την ειρηνευτική πρωτοβουλία που ήθελε να αναλάβει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην περιοχή, αφού ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στον απόηχο αυτού του γεγονότος, άλλωστε, αναγκάστηκε για λόγους ασφαλείας να αναστείλει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επίσκεψη που σκόπευε να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ για να συναντήσει τον Νετανιάχου.

### Τρομοκρατία

Μια ακόμα παράμετρος που εντείνει τις ανη-

# Το ντόμινο του τρόμου στη Μέση Ανατολή

Παγκόσμια ανησυχία για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου. Γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή φοβούνται οι ηγέτες της Δύσης



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου**

συχίες των ηγετών της Δύσης είναι η πιθανότητα να γίνουν οι χώρες τους και οι πολίτες τους στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων από ισλαμιστές επειδή στηρίζουν το Ισραήλ. Η σχετική αμερικανική οδηγία, αλλά και η επίθεση στις Βρυξέλλες με δύο νεκρούς είναι μόνο μια γεύση για το τι μπορεί να συμβεί.

Οι χώρες της Δύσης στηρίζουν το Ισραήλ και το δικαίωμά του να απαντήσει στην επίθεση που δέχτηκε από τη Χαμάς, ωστόσο, έμμεσα ή άμεσα, συνιστούν στους Ισραηλινούς να είναι πολύ προσεκτικοί, ακόμα και αν εισβάλουν στη Γάζα. Έτσι ακριβώς το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στον ANΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Εμείς υπερασπιστήκαμε από την πρώτη στιγμή το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως ταυτόχρονα διακρίναμε

