

# Το σκοτεινό δίκτυο της Νίκης

Οι μονές του Αγίου Ορους που δίνουν «γραμμή» σε χιλιάδες πιστούς, οι ναοί που προσηλυτίζουν ψηφοφόρους και οι ανησυχίες της Εκκλησίας για ρωσική Εξαρχία

Της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ**  
d.pananou@realnews.gr

**Δ**ιατηρώντας στενές σχέσεις με παραεκκλησιαστικούς κύκλους, μονές του Αγίου Ορους και οργανώσεις-σωματεία που πρωτοστάτησαν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα - Νίκη και οι δράσεις του προβληματίζουν την ελληνική κοινωνία, ενώ φαίνεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επίσημη Εκκλησία.

Στις αρχές του κόμματος κεντρική θέση έχει η πίστη στην Ορθοδοξία, αλλά όχι όπως εκφράζεται από τις εκκλησιαστικές Αρχές του τόπου, που μέχρι σήμερα διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι πρέπει να σταματήσει να συνδέεται η θρησκευτική πίστη με τις πολιτικές εξελίξεις. Στον αντίποδα όλων αυτών, φαίνεται πως βρίσκεται μια ολόκληρη εκστρατεία υπέρ του κόμματος, η οποία μάλιστα περιελάμβανε ακόμα και SMS, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Τα γραπτά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα φέρονται να εστάλησαν από συγκεκριμένες μονές του Αγίου Ορους, με προτροπή προς τους πιστούς για ψήφο στο κόμμα.

Ο επικεφαλής του κόμματος που ιδρύθηκε το

2019, θεολόγος από το Κιλκίς, **Δημήτρης Νατσιός** και οι συνεργάτες του κατάφεραν, όπως αναφέρουν σχετικές πηγές, να συνενώσουν ένα πλήθος ανεξάρτητων αλλά συγκοινωνούντων «δυνάμεων», που αποτελούνται από θρησκευτικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις, μοναστήρια εντός και εκτός του Αγίου Ορους, αλλά και ιερείς σε διάφορες ενορίες ανά την Ελλάδα, κάτω από την «ομπρέλα» ενός σχηματισμού που διεκδικεί είσοδο στη Βουλή. Η «πρόβα» του συντονισμού τους, μάλιστα, φέρεται να έγινε την περίοδο της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ηγήθηκαν του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

## Ο ρόλος των μοναχών

Οι μονές που, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, «πρωτοστάτησαν» στη στήριξη του κόμματος Νίκη είναι η Μονή Φιλοθέου και η Μονή Καρακάλλου στο Άγιον Όρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνδέσεις της πρώτης με το κόμμα. Συγκεκριμένα, ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης **Νικόδημος**, είναι αδελφός του υποψηφίου με το κόμμα στην Α΄ Θεσσαλονίκης **Εμμανουήλ Γκλαβά**. Εκτός αυτού, ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος θέτουν ακόμα και θέμα «θολής ιδιοκτησίας» για τα γραφεία



**Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούσταν, είναι τακτικός επισκέπτης της Μονής Φιλοθέου**

της Νίκης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία στεγάζονται σε κτίριο όπου διαθέτει γραφεία και η Μονή Φιλοθέου.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η μονή εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση, με την οποία διαψεύδει ότι έχει την παραμικρή σχέση με τη Νίκη, «εκ μόνου του λόγου ότι ο αδελφός του καθηγουμένου τυγχάνει υποψήφιος με το εν λόγω κόμμα», όπως ανέφεραν, και κατήγγειλε τα δη-

μοσιεύματα που «επεκτείνονται σε ψευδείς αναφορές για δήθεν ρόλο της Μόσχας στα εσωτερικά της Ιεράς Μονής». Αλλά και η Μονή Καρακάλλου διέψευσε την ανάμειξη της στις εκλογές, επισημαίνοντας ότι «τα φερόμενα ως συνταχθέντα εκ της Ιεράς ημών Μονής είναι ανυπεύθυνα και ανυπόστατα». Εκκλησιαστικοί παράγοντες, πάντως, θεωρούν προσχηματικές τις διαψεύσεις αυτές.

## Οι αντιεμβολιαστές

Κατά τις ίδιες πηγές, σημείο αναφοράς του Δ. Νατσιού είναι και το Κελί της Αναστάσεως της Μονής Σταυρονικήτα, όπου εγκαταβίω ο γέρον **Ευθύμιος**, μαθητής και αποκαλούμενος ως «διάδοχος» του **Παϊσίου**. Σφοδρός αντιεμβολιαστής, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, διατηρεί σχέσεις με στελέχη της Νίκης, ενώ συγκεκριμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικό του πρόσωπο ήταν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο γέροντας, μάλιστα, φέρεται να είναι πνευματικός καθοδηγητής στην οργάνωση «Ενωμένη Ρωμιοσύνη», στον ιστότοπο της οποίας αρθρογραφεί ο Δ. Νατσιός. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η οργάνωση «Ενωμένη Ρωμιοσύνη» λειτουργεί εδώ και χρόνια ως η «βάση» για τη δημιουργία της Νίκης, «σαν συγκοινωνούντα δοχεία», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στη **Realnews**.

Πάντως, στο Άγιον Όρος επικρατεί αναστάτωση, με τον ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου **Βαρθολομαίο** να επιβεβαιώνει τα όσα γράφονται στον Τύπο και να καταγγέλλει ότι μοναχοί κατευθύνουν πιστούς όσον αφορά την ψήφο

Γραπτά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα φέρονται να εστάλησαν από συγκεκριμένες μονές του Αγίου Ορους, με προτροπή προς τους πιστούς για ψήφο στο κόμμα Νίκη

τους στις εκλογές, κάνοντας λόγο για «πλοκάμια» του κόμματος Νίκη στην Αθωνική Πολιτεία.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη βόρεια Ελλάδα, η πραγματική «άνθηση» του πολιτικού σχηματισμού ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι υποστηρικτές του ήταν ουσιαστικά οι οργανωτές του αντιεμβολιαστικού κινήματος στην περιοχή. Η έντονη



d.mihalelis@realnews.gr

**η άποψη**  
του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ**

## Μπέρδεμα εξουσιών

**ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ** έργο του «Το πνεύμα των νόμων», ο Μοντεσκιέ θεμελιώνει τη διάκριση των εξουσιών και σημειώνει: «Το παν θα χανόταν αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο σώμα ασκούσε τις τρεις εξουσίες» (εννοώντας νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική). Σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο, αν δεν γίνεται αυτή η διάκριση τίθεται εν αμφιβολία η ελευθερία, αφού δεν αποτρέπεται η προσωποποίηση της εξουσίας. Βεβαίως, τότε ήταν το πρόσωπο του μονάρχη. Στην πορεία όμως των δεκαετιών και της Ιστορίας διαπιστώνονται εξίσου «μοναρχικές» συμπεριφορές, οι οποίες καθιστούν τη διακυβέρνηση πεδίο δράσης κλειστών κέντρων εξουσίας. Και αυτό αποτελεί κατάλυση της Δημοκρατίας και στέρψη της ελευθερίας.

Το πράγμα μπορεί να γίνει χειρότερο όταν η πιο πάνω τάση για απόλυτη και αυθαίρετη εξουσία αναμειγνύεται με έναν «θολό» πολιτικό λόγο.

Διότι, ένας πολιτικός λόγος -ένα πολιτικό αφήγημα- μπορεί να είναι καλός, κακός ή μέτριος. Όμως δεν παύει να είναι πολιτικός.

Το πρόβλημα λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις όταν ο πολιτικός λόγος δεν είναι καθαρός και διαυγής, αλλά θολός και αγνώστου προελεύσεως. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ως προς τα μηνύματα, τις επιδιώξεις, τα

κίνητρα, τα ελατήρια και τις στοχεύσεις όσων χρησιμοποιούν τέτοιου είδους λόγο ή πολύ περισσότερο όσους υποθάλπουν τέτοιες συμπεριφορές.

Ο πρώτος προφανής κίνδυνος είναι όχι μόνο η απουσία διάκρισης εξουσιών, αλλά αντιθέτως η πεισματική και ύποπτη συμπεριφορά τους. Ετσι, μπορεί μεν να είναι δικαίωμα ενός δικαστικού να ηγείται ενός κόμματος, πλην όμως οφείλει να μας προβληματίσει σοβαρά, με βάση ποια κριτήρια και απόψεις υπηρετούσε το δικαστικό λειτουργήμα, αν εμφορείται από... ιδιότητες (ας πούμε) ιδέες ως πολιτικός.

Ο δεύτερος προφανής κίνδυνος είναι όταν στην πολιτική επιδιώκουν να εμπλακούν δυνάμεις που έχουν επιλέξει να υπηρετούν την Εκκλησία. Αντιπαρερχόμεθα ως αστείες τις απάσεις περί «ισλαμοποίησης», πλην όμως δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε τον κίνδυνο ισχυρές -φονταμενταλιστικές;- μειοψηφίες να κατευθύνουν, μέσω της θρησκευτικής οδού, πλατειές κοινωνικές μάζες προς θέσεις που τύποις είναι πολιτικές (ποιον να εξυπηρετούν, αλήθεια;).

Κι έτσι καταλήγουμε ακριβώς σε εκείνο που σημειώσαμε ως κίνδυνο ο Μοντεσκιέ: την απώλεια ελευθερίας. Αρα την απώλεια της δυνατότητας πολιτικής κρίσης.