

# Το εμπόριο των εξορκισμών

Η «Εκκλησία των Εθνών» από την Καρδίτσα, το... θαυματουργό σπρέι και οι καταγγελίες των θυμάτων της αίρεσης

Της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ**  
d.papanou@realnews.gr

«Θαύματα» πάσης φύσεως, ακόμα και θεραπεία του καρκίνου και ανιάτων ασθενειών με «θαυματουργά» νερά και εξορκισμούς από τα δαιμόνια, ισχυρίζονται ότι εκτελούσαν ως απόδειξη της «θείκης» αποστολής τους οι πάστορες της «Συναγωγής Εκκλησίας όλων των Εθνών», που πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Η δράση της αίρεσης, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε χωριό του νομού Καρδίτσας, όπως όλα δείχνουν, είναι μακρά και σκοτεινή. Ο ιδρυτής της στην Ελλάδα, πάστορας **Ανδρέας**, και προκάτοχος του σημερινού επικεφαλής στη Θεσσαλονίκη, **Χάρη Τσακωνίδη**, έχει καταγγεληθεί για 11 βιασμούς και εξαπατήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό.

Καθημερινά, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για τη δράση της αίρεσης, στα δίκτυα της οποίας είχαν πέσει εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι φαίνεται πως πλήρωναν ποσά, ακόμα και εκατοντάδων ευρώ, για τις «θείκες» υπηρεσίες.

## Η παρουσία στην Ελλάδα

Στο παρελθόν υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονταν στη διαβόητη «Εκκλησία» και στον απίθανο ψευτοπροφήτη αρχηγό της. Άρθρο στο περιοδικό της Ελλαδικής Εκκλησίας «Εφημέριος», τον Σεπτέμβριο του 2011, που υπέγραφε ο **Βασίλειος Γεωργόπουλος**, τότε λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, προειδοποιούσε για τους κινδύνους. Την περίοδο εκείνη, η «Εκκλησία όλων των Εθνών» είχε ήδη εγκατασταθεί



Μετά την πρόσφατη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση και τις συλλήψεις του επικεφαλής της αίρεσης, **Χ. Τσακωνίδη** (δεξιά), και ενός ακόμη στενού συνεργάτη του, οι καταγγελίες πέφτουν «βροχή»



σε παλαιά αίθουσα κινηματογράφου της Αθήνας και εξαπατούσε τον κόσμο, ενώ δραστηριοποιείτο και στη βόρεια Ελλάδα. Ο «πάστορας Ανδρέας», αλβανικής καταγωγής, εξόρκιζε, ευλογούσε και... ψέκαζε με «θαυματουργό νερό» τους δεκάδες ανθρώπους που συνέρρεαν στον παλιό κινηματογράφο. Ανάμεσα σε αυτούς και ο γνωστός ποδοσφαιριστής **Εμάνουελ Ολισαντέμπε**, ο οποίος εκείνο τον καιρό ταλαιπωρείτο από τραυματισμούς. Η «Εκκλησία των Εθνών» έπαψε να λειτουργεί στην Αθήνα το 2014 μετά τις καταγγελίες για παρενοχλήσεις από τον πάστορα Ανδρέα.

Όπως ανέφερε ο **Β. Γεωργόπουλος**, επρόκειτο για μια πεντηκοστιανή αίρεση, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 στο Λάγος της Νιγηρίας από τον αυτοαποκαλούμενο προφήτη **Temitope Balugon Joshua**. Επρόκειτο για μια αμφιλεγόμενη αλλά και ταχύτατα αναπτυσσόμενη νέα «εκκλησία» στη Νιγηρία, η ίδρυση της οποίας ήταν «θέλημα του Θεού» το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του **T.B. Joshua**.

Στην ιστοσελίδα της αίρεσης αναφέρεται ότι τα «θαύματα» είναι αμέτρητα και μάλιστα διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες: α) θεραπείες AIDS, β) θεραπείες καρκίνου, γ) αποκατάσταση όρασης, δ) θεραπεία παραλύτων, ε) θεραπεία από δαιμόνια κ.ά.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η κίνηση εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά πριν από είκοσι χρόνια, τον Ιούνιο του 2002, στο χωριό Ματαράγκα του νομού Καρδίτσας και μάλιστα με θορυβώδη τρόπο, καθώς απασχόλησε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο. Στο χωριό είχε πραγματοποιηθεί δωρεά οικήματος για τις ανάγκες της αίρεσης, στα εγκαίνια του οποίου είχαν συγκεντρωθεί πεντηκοστιανοί από όλη την Ελλάδα, ενώ το 2006 η κίνηση υπέβαλε αίτηση αναγνώρισης-χορήγησης άδειας ευκτήριου οίκου στο υπουργείο Παιδείας.

Η «Εκκλησία όλων των Εθνών» έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο από τον ελληνικό προτεσταντικό χώρο όσο και από ένα τμήμα των Πεντηκοστιανών της Ελλάδας. Ο **T.B. Joshua** χαρακτηρίζεται ως «ψευτοπροφήτης» και μάλιστα γίνεται αναφορά σε ανακοίνωση άλλων πεντηκοστιανών κινήσεων της Νιγηρίας, οι οποίες τονίζουν ότι «χρησιμοποιεί σαμανικές/μαγικές μεθόδους κάτω από τον χριστιανικό μανδύα». Σημειώνεται ότι η Αδελφότητα των Εκκλησιών της Πεντηκοστής Ελλάδας τον Ιούνιο του 2002 σε ανακοίνωσή της δήλωνε ότι η κίνηση «Συναγωγής Εκκλησίας όλων των Εθνών» και ο ιδρυτής της δεν ανήκουν στον πεντηκοστιανικό χώρο.

## Οι καταγγελίες

Μετά την πρόσφατη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση και τις συλλήψεις του επικεφαλής της αίρεσης, **Χ. Τσακωνίδη**, και ενός ακόμη στενού συνεργάτη του, έπειτα από έλεγχο της Αστυνομίας στον υποτιθέμενο χώρο λατρείας που λειτουργούσε χωρίς άδεια στην ανατολική Θεσ-



g.paganis@realnews.gr

η άποψη  
του **ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ**

## Ευρώ και θαύμα

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» που θεραπεύει με τη «χάρη Του» περιμένει χαμογελαστός στις φωτογραφίες της ηλεκτρονικής σελίδας (της δικτυωμένης σε ολόκληρο τον κόσμο σέκτας με τους χιλιάδες οπαδούς) τον επόμενο «αμαρτωλό» να θεραπεύσει. Εκεί υιοθετείται την εικόνα του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» (όπως τον φαντάστηκε ο **Φράνκο Τζεφινέλι** και τον ενσάρκωσε ο **Ρόμπερτ Πάουελ**) με λίγα παραπάνω κιλά και περιμένει πελάτες για το επόμενο θαύμα. Στη νιότη του ο «άνθρωπος του Θεού» κατάφερε γρήγορα και ανέξοδα αυτό για το οποίο αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους οι πειθαρχημένοι ασκίτες Γέροντες. Την πνευματική ολοκλήρωση μέσα από τις βαθμίδες της πνευματικής τελειώσεως. Βοηθούν βέβαια και οι «δαιμονισμένοι», που πρόθυμα πηγαίνουν να συναντήσουν το «μαγικό άγγιγμα του χεριού» που θα

τους χτυπήσει, θα τους απειλήσει, θα τους χορέψει κανονικά μπροστά σε δύο μικρόφωνα και τρεις κάμερες, μέχρι να υποταχθούν τα δαιμόνια. Λύνουν τα μάγια των δαιμονισμένων και ψεκάζουν με θαυματουργό νερό. Μερικές εκατοντάδες ευρώ η τιμή για δύο γουλιές. Κανείς δεν τους διάβαζε το Ευαγγέλιο. Κυριακή των Βαΐων εισήλθε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μεγάλη Δευτέρα «ο Ιησούς μπήκε στον ναό του Θεού κι έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στον χώρο του ναού, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περισσότερα». Αν πραγματικά διάβαζε το Ευαγγέλιο ο θεραπευτής της ιστορίας μας, θα έπρεπε να τρέμει από την αγωνία, καθώς ο **Διδάσκαλος** που κήρυττε ταπείνωση, συγχώρεση και αγάπη έπλεξε ένα φραγγέλιο για να εκδιώξει ανθρώπους σαν αυτόν.