

Των Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ & Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
politiki@realnews.gr

Εκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα επιτρέψει να διαταραχθεί η πολιτική σταθερότητα στη χώρα σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας έστειλε ο πρωθυπουργός **Κυριάκος Μητσοτάκης** την Παρασκευή από τη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο πρωθυπουργός μίλησε ευθέως για δυνάμεις, τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, οι οποίες επιθυμούν πολιτική αποσταθεροποίηση. Η αναφορά του σε ρούβλια και δραχμές έδειξε ξεκάθαρα τον ρωσικό παράγοντα. Η αναφορά σε δυνάμεις οι οποίες δημοσίως έχουν πει ότι δεν θέλουν τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση έδειξε σύγυρα και προς την Τουρκία.

Η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον βαρύ επερχόμενο χειμώνα είναι δεδομένη. Φρόντισε, άλλωστε, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να το καταστήσει σαφές, λέγοντας ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και αναγνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. «Δεν θα εκχωρήσω αυτή την ευθύνη που μου ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Μαζί θα περάσουμε τον δύσκολο χειμώνα. Και στο τέλος της τετραετίας θα έρθουμε να αναμετρηθούμε», είπε. Στο Μέγαρο Μαξίμου η άποψη πως οι εκλογές θα έθεταν σε κίνδυνο τη σταθερότητα είναι δεδομένη. Πολύ, δε, περισσότερο σε μια περίοδο κατά την οποία θα απαιτούνται συνεχώς μέτρα στήριξης, τα οποία η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να λάβει.

Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει τη σκληρή γραμμή απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στον **Νίκο Ανδρουλάκη**. Η συγκρουσιακή πορεία που επέλεξε ο πρωθυπουργός και η οποία κορυφώθηκε με την παραίτηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διαπιστώσει ότι η παρακολούθηση στο κινητό του τηλεφώνου ήταν νόμιμη, αλλά και με την αναφορά ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει φόβος μήπως από την ψήφο στον Ανδρουλάκη προκύψει Τσίπρας, οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι η Ν.Δ. κλείνει την πόρτα συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με σύστημα απλής αναλογικής και επιβεβαιώνει τη βούληση της Ν.Δ. να επιμείνει σε λογική αυτοδυναμίας, μη επιδιώκοντας κυβέρνηση συνεργασίας.

Η νέα ΕΥΠ

Αναφερόμενος στο θέμα της ΕΥΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως λάθος την παρακολούθηση του Ν. Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι η ΕΥΠ, αν και ακολούθησε νομίμως τη διαδικασία, δεν έθεσε τα απαραίτητα φίλτρα που αρ-

Σκληρό ροκ για τις παρακολουθήσεις

Το παρασκήνιο της θυελλώδους συνεδρίασης στη Βουλή και τα σενάρια για την εξεταστική επιτροπή. Το αυστηρό μήνυμα του πρωθυπουργού για τις δυνάμεις που επιδιώκουν πολιτική αποσταθεροποίηση



μόζουν στην περίπτωση ενός Έλληνα ευρωβουλευτή και υποψηφίου για την αρχηγία του τρίτου σε δύναμη πολιτικού κόμματος. Ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεία του για όσα έχουν συμβεί, υπερασπίστηκε ωστόσο την ΕΥΠ σημειώνοντας τις επιτυχίες της και τις πληροφορίες που προετοίμασαν τη χώρα για όσα συνέβησαν στον Εβρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε την πρότασή του για τον νέο τρόπο λειτουργίας της ΕΥΠ, στον βαθμό όμως που, όπως είπε, δεν θα υπονομεύσει την υπηρεσία, η οποία έχει επιδείξει σημαντικό έργο και αποτελεί πολύτιμο εθνικό θησαυρό.

Η Ν.Δ. θα καταθέσει την πρότασή της, η οποία θα κινείται σε τέσσερις άξονες και στην εξεταστική επιτροπή που θα συγκροτηθεί.

Σε τίτλους, ο πρωθυπουργός μίλησε για:

- Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ μέσω πιο σταθερής εποπτείας του Κοινοβουλίου, μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
- Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών της ΕΥΠ.
- Θωράκιση του πλαισίου των νόμιμων επισυνδέσεων, ειδικά όταν αυτές αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

➤ Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η μάχη της εξεταστικής

Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή από αύριο θα κινηθεί σε κλίμα εξεταστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Ν. Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση αύριο επί του σχετικού αιτήματος του ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι, με εισηγητές από τη Ν.Δ. τον **Δημήτρη Καιρίδη**, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον **Γιώργο Κατρούγκαλο** και από το ΠΑΣΟΚ τον **Χάρη Καστανίδη**.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έγκειται στην προσπάθεια της Ν.Δ. να επεκτείνει το χρονικό πεδίο της έρευνας. Το ΠΑΣΟΚ, διά του **Μιχάλη Κατρίνη**, δήλωσε πρόθυμο να δεχθεί η εξεταστική να διερευνήσει και τις καταγγελίες του ΚΚΕ, οι οποίες όμως εκτείνονται στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει ενδιαφέρον η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι ο **Αλέξης Τσίπρας** την Παρασκευή ξεκαθάρισε πως όποιος θέλει επέκταση και στην περίοδο της δικής του διακυβέρνησης θα πρέπει να συγκροτηθεί δεύτερη εξεταστική. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι, με βάση το δικαίωμα της μειοψηφίας, αρκούν μόλις 120 «ναι» -ανεξαρτήτως των «όχι»- για να συγκροτηθεί η εξεταστική.



η άποψη

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ*

*Διευθύνοντας
συμβούλου
της MRB Hellas

Δεν μάθαμε το «κίνητρο»

ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΕΙ ότι για να υπάρξει φόνος και έγκλημα πρέπει να υπάρχουν α) το πτώμα, στην παρούσα περίπτωση η Δημοκρατία μας, β) το όπλο του εγκλήματος, στην παρούσα περίπτωση το Predator και, κυρίως, γ) το κίνητρο για να εκτελεστεί ο φόνος.

Το σοβαρότερο εκ των τριών είναι το κίνητρο, διότι η διερεύνησή του ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερα και περισσότερα εγκλήματα, που έχουν συντελεστεί γύρω από ένα συγκεκριμένο εγκληματικό συμβάν.

Η συζήτηση στη Βουλή δυστυχώς δεν ανέδειξε το «κίνητρο». Ελπίδα είναι ότι, για λόγους «υψίστης εθνικής ασφάλειας», να μην απαγορεύεται οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν λεπτομέρειες για θέματα που συνδέονται με το κίνητρο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν είναι γνωστό αν οι Έλληνες θα είναι ικανοποιημένοι να αρκестούν στα γενικόλογα περί διαδικασιών λειτουργίας των θεσμών και τελικά να μην ενημερωθούν για το διά ταύτα του «κινήτρου». Η γνώση του «κινήτρου» εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι η λειτουργία των θεσμών δεν κουκουλώνει θέματα εκβιασμών, αλλά πραγματικά ασχολείται με θέματα εθνικής ασφάλειας. Επίσης, οι πρακτικές συμψηφισμών του τύπου «επειδή το έκαναν άλλοι, μειώνεται το παρόν σφάλμα» πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Όπως και οι τακτικισμοί του τύπου «τώρα που η συνεργασία μεταξύ του τάδε και του τάδε κόμματος μοιάζει εν δυνάμει να χαλάει, ας ανοίξουμε εμείς τις πόρτες». Εντέλει, το κίνητρο δεν το μάθαμε και το πολιτικό σύστημα υποβαθμίζει κι άλλο την εικόνα του.