



j.politis@realnews.gr

γράφει

ο ΓΙΑΝΝΗΣ
Α. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ: Σε τέσσερις εβδομάδες από σήμερα, αποχαιρέταμε την πανδημία και επιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Φτου ξελευτερία, λοιπόν. Η μετάλλαξη Ομικρον, όπως όλα δείχνουν μέχρι σήμερα, λειτουργεί ως καταλύτης για τον εκφυλισμό του κορωνοϊού και τη μετατροπή του από επικίνδυνη πανδημία σε ενδημία. Η μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών έχει ήπια συμπτώματα. Με μπουκωμα και δέκατα, κάθονται πέντε ημέρες στο σπίτι και επιστρέφουν στις δουλειές τους «φορτωμένοι» αντισώματα.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ είναι οι περιπτώσεις που δημιουργούνται επιπλοκές, κυρίως σε ανεμβολιαστούς ανθρώπους που κουβαλούν άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε όλοι για ένα λαμπρό Πάσχα στα χωριά μας, υπό την προϋπόθεση η καλή πορεία να διαρκέσει, όπως έλεγε και η μπτέρα του Ναπολέοντα για τον γιο της, που είχε τρομάξει το μάτι της με τις παρορμήσεις του. Και ο φονικός ιός, που τσάκισε τις ζωές μας για δύο χρόνια τουλάχιστον, τρεις φορές μάς εξέπληξε δυσάρεστα με τις μεταλλάξεις του.

ΝΑΙ, ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ αλλά θα ζούμε με τον φόβο μήπως από τις φτωχές χώρες, όπου ο εμβολιασμός πάει με τον αραμπά, ξεπηδήξει μια νέα κατάσταση που μας πάει δύο χρόνια πίσω. Γι' αυτό οι πλούσιες χώρες, ακόμη κι αν οι ηγεσίες τους δεν διακρίνονται για τον ανθρωπισμό τους, για τη δική τους προστασία πρέπει να βάλουν βαθιά το χέ-

ρι στην τσέπη και να τρέξουν να εμβολιάσουν τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. Οσο για εμάς τους δυτικούς, τους βολεμένους, όταν θα έχουν τελειώσει όλα, πρέπει να διατηρήσουμε την μάσκα όχι ως αξεσουάρ, αλλά ως απαραίτητη ασπίδα για την προστασία από αυτόν τον ιό και από άλλους, όταν βρισκόμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου αλλού συνωστίζονται άνθρωποι. Και να περιμένουμε το φθινόπωρο ένα νέο εμβόλιο που θα καλύπτει γρίπη και κορωνοϊό.

ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΚΑΚΑ ΝΕΑ: Όταν φύγει οριστικά η πανδημία, η λεγόμενη κανονικότητα δεν θα μας βρει στο σημείο που μας άφησε το 2019. Αυτή η παγκόσμια συμφορά άφησε πίσω της συντρίμια για αρκετούς και τραύματα για τους περισσότερους. Η ακρίβεια στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωσή μας είναι ένας εφιάλτης, που ήδη έχει γονατίσει τους φτωχούς

Φτου ξελευτερία με ποηλά τραύματα

και τους ανήμπορους. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη γειτονική Αλβανία, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ βρίσκονται σε ανηφόρα. Και δεν λέω για τα εσπιατόρια και τα μπαρ, γιατί σε αυτά πάει όποιος έχει τη δυνατότητα. Ακούω διαρκώς Αλβανούς, που ζουν στη χώρα μας, οι οποίοι πήγαν την Πρωτοχρονιά στα χωριά τους και εκεί βρήκαν τιμές στα βασικά αγαθά ακόμη υψηλότερες και από την Ελλάδα. Και εκεί οι μισθοί είναι 250 ευρώ τον μήνα. Και αναφέρω αυτό το παράδειγμα για να αντιληφθούμε τον κλυδωνισμό που θα προκαλέσει το κύμα ακρίβειας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ισοπεδώνοντας νοικοκυριά που με δυσκολία τα έβγαζαν πέρα πριν από την εμφάνιση του κορωνοϊού.

ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ χώρα θα τα καταφέρουμε. Πέρασαμε και χειρότερα τη δεκαετία της χρεοκοπίας και καταφέραμε να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το νερό. Με μία προϋπόθεση, όμως. Η νέα προτεραιότητα της κυβέρνησης να είναι το δίκτυο προστασίας στους φτωχούς και στους αδύναμους. Αντιλαμβάνομαι, όπως όλοι μας, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξελέγη με άλλη ατζέντα. Να φέρει την ανάπτυξη σύντομα και να αυ-

γατίσει τον πλούτο. Οι συγκυρίες την οδήγησαν σε άλλα μονοπάτια και την αναγκάζουν να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής της. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, που είναι αναγκαία συνθήκη για να αυγατίσει το ΑΕΠ της χώρας, πρέπει καθημερινά να βρίσκει λύσεις για την ενίσχυση των αδύναμων.

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, πρέπει να πετύχει ένα μείγμα φιλελεύθερης οικονομίας με σοσιαλδημοκρατικές συνταγές στο κράτος αλληλεγγύης και πρόνοιας. Είναι ωραίες και ενδιαφέρουσες οι μελέτες των σύγχρονων οικονομολόγων για τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και την ανάπτυξη μιας χώρας μετά από πολυετή στασιμότητα. Υπάρχει, όμως, και μια αλάθητη συνταγή που προκύπτει από τη λαϊκή σοφία αιώνων και δεν χρειάζεται να τη διδαχθεί κάποιος στα πανεπιστήμια. Αυτή λέει ότι, για να μπορούν να δημιουργούν οι πλούσιοι, θα πρέπει να είναι χορτάτοι οι φτωχοί. Διαφορετικά, έρχεται η ανισοροπία και η κοινωνική έκρηξη είναι θέμα χρόνου.

ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: Η πανδημία αποκάλυψε και ανέδειξε δύο μεγάλα ελ-

λείμματα της χώρας μας. Είναι προβλήματα δομικά, που δεν μπορούν να μουν πλέον στο ράφι, ούτε να ξεχαστούν μόλις περάσει η θύελλα. Το πρώτο είναι το σύστημα Υγείας μας, το οποίο πρέπει να χτιστεί από την αρχή με υποδειγματική πρωτοβουλία περίθαλψη, ώστε να μη συνωστίζονται όλοι οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, τα νοσοκομεία μας να ενισχυθούν με νοσηλευτές και γιατρούς που θα αμείβονται επαρκώς και να αναβαθμιστούν οι κτιριακές υποδομές.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ είναι η δημόσια παιδεία. Τα μνημόνια στέρψαν πόρους από την εκπαίδευση των παιδιών μας και αυτό είναι ανάγκη να αναπληρωθεί τώρα. Οι υποδομές σε πολλά δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα είναι σε άθλια κατάσταση, ενώ απαιτείται ανανέωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύγχρονους καθηγητές εκπαιδευμένους στις νέες τεχνολογίες. Ακούω συχνά τον αντίλογο ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν τέλεια συστήματα δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Όλα έχουν συν και πλιν. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως, μπορούμε να αντιγράψουμε τις καλές πρακτικές. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.

Κρυφή απειλή η Ομικρον 2

Η νέα υποπαράλλαξη είναι ακόμη πιο μεταδοτική και η επικράτησή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Της **ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ**
a.stathakou@realnews.gr

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές για τη νέα παραλλαγή Ομικρον 2 που εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Οι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς η υποπαράλλαξη της Ομικρον, με την κωδική ονομασία «BA.2», φαίνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο μεταδοτική και δεν εντοπίζεται εύκολα από τα υπάρχοντα διαγνωστικά τεστ.

Ηδη έχουν εντοπιστεί αρκετά περιστατικά της νέας υποπαράλλαξης στη Νορβηγία, στη Δα-



Στη χώρα μας ανιχνεύθηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα της Ομικρον 2, κατά τους ελέγχους που έγιναν σε ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

νία, στο Ισραήλ, στη Βρετανία, στον Καναδά, στην Ινδία, στη Σιγκαπούρη και στην Αυστραλία. Και στη χώρα μας, όμως, έχουν ανιχνευθεί δύο κρούσματα της Ομικρον 2, κατά τους ελέγχους που έγιναν σε ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η νέα υποπαράλλαξη έχει έναν «κρυφό κλάδο», που ονομάστηκε «stealth», επειδή φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη που την κάνει μη ανιχνεύσιμη από την κλασική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, καθιστώ-

ντας της έτσι αόρατη. Μάλιστα, απέδωσαν αυτή την ικανότητά της στο γεγονός ότι στερείται μιας συγκεκριμένης γενετικής τροποποίησης που συμβάλλει στον εντοπισμό της. Ο καθηγητής Ιολογίας **Γιώργος Σουρβίνος** εξηγεί ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμα αρκετές πληροφορίες για τη συμπεριφορά της νέας υποπαράλλαξης, καθώς είναι μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το νέο στέλεχος έχει αυξημένη μεταδοτικότητα, γεγονός που μας προβληματίζει, καθώς το στέλεχος Ομικρον εί-

ναι ήδη περισσότερο μεταδοτικό από άλλα στελέχη», δηλώνει ο Γ. Σουρβίνος. Σύμφωνα με τον καθηγητή, λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, η επικράτησή της μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση του συστήματος Υγείας.

Την ανησυχία του για την εξαπλώση της Ομικρον 2 εξέφρασε το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στη Νορβηγία, που σε έκθεσή του επισημαίνει ότι είναι πιθανόν η νέα υποπαράλλαξη να κρύβεται πίσω από την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο καιρό στη Δανία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Πολύ λίγα είναι γνωστά για την Ομικρον 2», λέει ο Ιταλός επιδημιολόγος **Ρομπερτό Κάουντα**, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cattolica del Sacro Cuore. Ο καθηγητής υποθέτει ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο μεταδοτική από την Ομικρον, επειδή περιέχει περισσότερες μεταλλάξεις. «Το ενθαρρυντικό είναι, πάντως, πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα μπορούσε να είναι πιο θανατηφόρα», επισημαίνει και προσθέτει ότι και η παραλλαγή Δέλτα είχε επίσης μια υποπαράλλαξη, τη Δέλτα Plus, η οποία αποδείχθηκε ωστόσο ότι δεν ήταν σημαντική. «Αντιμετωπίζουμε την παρουσία ενός ιού που εμφανίστηκε πριν από δύο χρόνια, επομένως η γνώση δεν είναι ακόμη τόσο προφανής», καταλήγει.