

# Ανοίγουν τα χαρτιά τους

**ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ**

«Δεν θα γίνουμε κομπάρσοι ή θυγατρική κανενός»

**1** Ημουν, είμαι και θα είμαι ΠΑΣΟΚ. Δεν έφυγα ποτέ από αυτό, αλλά ούτε και παρέκκλινα από τις αξίες και τις ιδέες του. Προφανώς αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική και πολιτική αξία των συμβόλων. Στη δεύτερη, όμως, θέλω να επικεντρωθώ, ώστε η παράταξη να δικαιωθεί και να ξαναμεγαλώσει. Θυμίζω ότι δεν έδωξε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ τους πολίτες, αλλά επιλογές, πρακτικές, συμπεριφορές και νοοτροπίες. Αυτές είναι που πρέπει να αλλάξουμε για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των προοδευτικών πολιτών. Μετά τις εκλογές μας θα τιμήσουμε και τα σύμβολα, αλλά και όσους σταθούν δίπλα μας στην κοινή προσπάθεια.

**2** Η χώρα μας έχει ανάγκη ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, που δεν επαναπαύεται στις δάφνες του χθες, αλλά είναι παρόν εκεί που χτυπά η καρδιά της κοινωνίας σήμερα. Στις αγωνίες, στις διεκδικήσεις, στα όνειρα όσων θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς άγχος και καταπίεση. Με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και πατριωτισμό. Που οργανώνεται, συζητά, αποφασίζει από κάτω προς τα πάνω, αποδεικνύοντας πόσο σέβεται τους ανθρώπους του, τα μέλη και τους φίλους του. Που εμπνέει τους νεότερους να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί εκπέμπει διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοκρατία. Που δεν λοξοκοιτά αριστερά-δεξιά για να γίνει κομπάρσος, αλλά μπροστά και αυτόνομα για να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και την ενότητα και την ανανέωση. Ενότητα στη βάση κοινών πολιτικών στόχων και αξιών, αυτόνομης πορείας, ισχυρής σοσιαλδημοκρατικής ταυτότητας. Ανανέωση με νέες κοινωνικές δυνάμεις, αξιοποίηση παλαιών και νέων στελεχών με πείρα και όρεξη. Αν ο κόσμος της παράταξης με τιμήσει με την ψήφο του, η άνοδος του Κινήματός μας θα είναι διαρκής και νικηφόρα.

**3** Τα σενάρια αυτά προσπερνούν το ότι ο λαός αποφασίζει στις εκλογές. Όχι οι σεναριογράφοι. Η αυτονομία μας είναι μονόδρομος για να μείνει το κόμμα ενωμένο, να ανανεωθεί και να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Δεν θα γίνουμε κομπάρσοι ή θυγατρική κανενός. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, στον κόσμο μας, στην προοπτική μας. Το επαναλαμβάνω και από εδώ. Δεν με ενδιαφέρει να σύρω την παράταξη σε μια συγκυβέρνηση απλώς και μόνο για να πάρουμε ορισμένα υπουργεία και διοικητικές καρέκλες. Στόχος μου είναι να αναγεννηθεί η παράταξη στην κάλπη, ώστε να ερωτώνται μετά οι άλλοι αν θα συνεργαστούν με εμάς.

Της **ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΖΑΦΕΡΙΑΔΟΥ**  
m.zafiriadou@realnews.gr

Οι έξι υποψήφιοι για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής μιλούν για το προσωπικό τους όραμα και απαντούν στα σενάρια συνεργασίας με ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

**1** ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής ή κάτι άλλο; Και πώς θα συνυπάρξετε όλοι σε αυτό την επόμενη ημέρα;

**ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ**

«Είμαστε στην πλειοψηφία των ποδηλών και όχι των λίγων και εκλεκτών»

**1** Εμείνα στο ΠΑΣΟΚ από την ώρα που μπήκα και επέμεινα στα σύμβολα όταν όλοι υπέγραψαν να σβήσουν. Τότε είπα «ό,τι θάβεται εδώ μέσα, θα αναστηθεί εκεί έξω, στην κοινωνία». Αυτό έγινε. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου που πίστεψε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να μεγαλοουργήσει. Και αυτή η παρακαταθήκη έχει ακουμπήσει τους Έλληνες βαθιά. Ακόμα, γιατί η αλλαγή ονόματος γίνεται ως επιστέγασμα μιας διαδικασίας που απαιτεί νέο πρόγραμμα, νέο καταστατικό και νέα στελέχη, όχι για να βάλουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην πολιτική για να προτείνουμε λύσεις στις αγωνίες των πολιτών για το αύριο. Είμαστε στην πλευρά των πολλών και όχι των λίγων και εκλεκτών. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας παρονομαστής και έτσι θα πορευτούμε στην επόμενη ημέρα.

**2** Διότι έχω ένα σχέδιο για τον χώρο και τη χώρα και μπορώ να το υποστηρίξω. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα παραγάγει κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλούτο όταν απελευθερώσουμε τις δημιουργικές της δυνάμεις. Όταν περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Γι' αυτό πιστεύω σε μια ριζοσπαστική αλλαγή του πολιτικού συστήματος και στην αποσυγκέντρωση της εξουσίας σε θεσμούς όπως οι ΟΤΑ, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί και τα πανεπιστήμια. Μόνο μια ριζική διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μπορεί να φέρει στο προσκήνιο νέες δυνάμεις, να διανείμει τον πλούτο δίκαια και να οδηγήσει στην πρόοδο. Αν συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ίδιο παρωχημένο μοντέλο παραγωγής, θα οδηγηθούμε ξανά στη χρεοκοπία. Την οποία, όμως, θα πληρώσουν μόνο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, αφού οι πλούσιοι προστατεύουν το κεφάλαιό τους αλλού.

**3** Με ποιο κόμμα να συνεργαστούμε για την αποσυγκέντρωση της εξουσίας; Όλα τα προβλήματα της χώρας πηγάζουν από ένα σύστημα που έχει σπάσει, όμως τα μεγάλα κόμματα το υπηρετούν ακόμη πιστά. Η μεν Νέα Δημοκρατία, με το δίθην «επιτελικό» κράτος, που υπερσυγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, ο δε ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να καπελώσει όλους τους θεσμούς, που εγώ θέλω να απελευθερώσουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, πατώντας στα δικά μας πόδια.

**1** Δανείζομαι τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν μιλούσε για το Μακεδονικό: «Το όνομά μας είναι η ψυχή μας». Δεν μπορείς, γι' αυτό, να αγνοήσεις τα σύμβολα και το όνομα που με αυτά η Δημοκρατική Παράταξη ανέλαβε το επίμοχθο έργο να αλλάξει τη μοίρα της χώρας και να κάνει καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων. Η επαναφορά του ακρωνυμίου και των συμβόλων στον τίτλο της Δημοκρατικής Παράταξης δεν αποτελεί προσπάθεια συντήρησης της ιστορικής μνήμης, αλλά εγγραφή υποθήκης για το άμεσο μέλλον, μιας υποθήκης υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, των εθνικών δικαίων και της δικαιοσύνης στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Θα συνυπάρξουμε γιατί όλοι αγαπάμε το ίδιο το κόμμα μας.

**ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ**

«Θα συνυπάρξουμε, γιατί όλοι αγαπάμε το ίδιο το κόμμα μας»

**2** Απέναντι στην καταθλιπτική παρουσία του συντηρητικού νεοφιλελευθερισμού, θέλω μια ριζοσπαστική και καινοτόμα σοσιαλδημοκρατία που θα καταστήσει και πάλι επίκεντρο της δημόσιας ζωής τους ανθρώπους και τις ελπίδες τους, που θα διορθώνει την αγορά υπέρ της Δημοκρατίας και των κοινωνικών αναγκών, που θα αναδεικνύει σε πρώτη προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και τα πυκνά δίκτυα οικονομικών και κοινωνικών ανταλλαγών μεταξύ πόλεων και περιφερειών, εκεί όπου η υπερεθνική κίνηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποδιορθώσει την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχική οικονομία. Θέλω μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία που δεν θα διαχειρίζεται, αλλά θα αλλάζει, που δεν θα συμβιβάζεται, αλλά θα αποτελεί σταθερό οδηγό σε ένα μέλλον καλύτερο, δίκαιότερο και ασφαλέστερο.

**3** Δεν διεκδικώ συνεργασίες, διεκδικώ την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία της παράταξης μου.